

Samen kerken.....



KERK VAN DE UITNODIGING.

Door alle eeuwen heen is het een bekoring geweest om uit te maken wie er nu precies tot de kerk behoren. De meetlat van wetten en bepalingen wordt steeds weer langs de leefwijze van mensen gelegd om af te lezen wie aan de eisen beantwoordt, die het lidmaatschap van de kerk stelt. Wie volgens de gestelde regels leeft, hoort erbij. Wie niet aan die regels beantwoordt, staat er buiten. Met die beoordeling of veroordeling heb ik grote moeite, omdat de gezindheid van een mensenhart niet met uiterlijke regels vast te stellen is.

Natuurlijk moeten er in een gemeenschap regels en voorschriften zijn, die het leven regelen.

Maar zij mogen nooit belangrijker worden dan de mensen die ze moeten onderhouden.

Mensen blijven immers altijd mensen met hun eigen beperktheden en zwakheden, zodat niemand ooit volledig kan beantwoorden aan de eisen die door de wet gesteld worden. Dat wil daarom nog niet zeggen, dat wij het recht hebben mensen af te schrijven of uit te sluiten van de gemeenschap waartoe ze willen behoren ondanks het feit dat ze niet geheel beantwoorden aan de eisen door de wet gesteld.

Als ik Jezus goed begrepen heb, heeft Hij in woord en daad laten zien dat iedere mens voor Hem belangrijk was, juist degenen die openlijk bekend stonden als tollenaars en zondaars.

Met hen ging Hij om als met anderen, zodat Hij daardoor in conflict kwam met hen die de wetten stipt onderhielden. In gelijkenissen over het Rijk Gods maakt Hij duidelijk dat iedereen daar welkom is. Hij zegt: met het Rijk Gods is het als met een akker, waarop tussen de tarwe onkruid groeit. Ga je dat onkruid eruit trekken, dan loop je het risico dat je met het onkruid ook de tarwe eruit ruikt.

De kerk moet daarom weerstaan aan de bekoring om uit te maken wie er goed en wie er slecht leeft. De kerk is geen beoordeelster van alles en nog wat. Zij moet weten dat zij een kerk is, waarin goed en kwaad door elkaar leven. De voornaamste taak van de kerk is:

UITNODIGEN.

Jezus zegt: de Heer die een bruiloft wil geven, zegt tegen zijn knechten: 'Ga maar en nodig ieder binnen, het kan me niet schelen wie.

Iedereen mag erin, iedereen is welkom'. Bijgevolg maken niet de knechten uit wie goed of slecht is, wie wel en niet binnen mag komen.

Alleen aan het hoofd van de familie, dus aan God, komt het toe uit te maken, wie erbij horen.

De kerk moet alleen uitnodigen, binnenbrengen, zowel goeden als slechten. God zal wel voor de beoordeling zorgen! Dat hebben wij niet te doen.

Wie een kerk van uitsluitend "reinen" wil, van mensen die precies volgens de regels leven, die kan het wel vergeten. Want op een of andere manier zijn zelfs de goede mensen slecht, zoals ook op een of andere manier zelfs de slechte mensen goed zijn. De kerk is noodzakelijk een zondige kerk, waarin goed en kwaad door elkaar leven. De strijd tussen beide is nog niet beslecht. Dat zal op het einde der tijden gebeuren, als God de oogst komt verzamelen in zijn schuren. Onze opdracht is het in deze wereldtijd het dorsen te verduren en te strijden tegen het onrecht, opdat we als gawe tarwekorrels te voorschijn komen.

Pastor R.v.d.Vegt.

Informatie:

info@raadvankenborne.nl

www.raadvankenborne.nl