



**Samen kerken.....**

### **Is Pasen een absurd feest?**

Wie in onze samenleving in deze week een supermarkt bezoekt kan er niet omheen: we vieren het paasfeest. Ongevraagd krijgen we allerlei suggesties omtrent maaltijden en tussendoortjes, en het geheel heeft een vrij hoog ei-gehalte. Pasen verbindt men dan ook met het ontluiken van de natuur, jonge lammetjes in de wei (als het kan), en de voorjaarsbloemen die voorzichtig hun kop boven het maaiveld uitsteken.

In de kerken verbinden we Pasen niet direct met het ontluiken van de natuur, hoewel we daar wel van kunnen genieten en we in een bloemschikking uiteraard niet om de natuur heen kunnen en dat ook niet willen. In de kerken verbinden we Pasen met verhalen, het verhaal van de opstanding, de opstanding van Jesus uit de dood. In de week voor Pasen staan we stil bij zijn lijden en sterven en “vieren” dat uitgebreid. De week voor Pasen, “stille week” genoemd of ook “goede week” is een week waarin veel gebeurt. De vieringen hebben veel elementen, liturgische elementen genoemd. In de vieringen komen verschillende elementen naar voren die menselijk of al te menselijk zijn. Verraad bijvoorbeeld, het veroordelen van een onschuldige, het lijden van een mens (en daarmee ook symbool voor het lijden van alle onschuldigen), sterven en begraven, liefhebben tot het uiterste, het komt allemaal voor. En dan ook die opstanding. Op de paasmorgen vieren we de opstanding. Hebben we daar dan geen vragen bij? Ja natuurlijk, want de opstanding is iets absurds. En dan “absurd” in de betekenis van “in tegenspraak met de logica”. Het is niet logisch dat een mens opstaat uit de dood, het is niet logisch dat een dode wordt opgewekt. Het is niet logisch dat een dode niet dood is. Dood is dood, zo ervaren wij het. En wie afscheid heeft moeten nemen van een geliefde, die weet dat dood soms echt heel dood is. Opstanding is absurd, en is daarbij in een bijzonder gezelschap. Het verwachten van de wereldvrede is namelijk ook absurd gezien de geschiedenis en de berichtgeving op teletekst en waar dan ook. Het verwachten van menselijke communicatie in die zin dat mensen de moeite doen om elkaar te begrijpen is soms absurd, namelijk als mensen alleen maar schreeuwen (hun eigen angsten overschreeuwen?). Er is wel meer absurd, in tegenspraak met de logica.

Ik wens u en mij een absurd paasfeest toe.

ds. Gerco Veening (protestantse gemeente Borne)

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) E-mail: [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)