

## Samen kerken!



### HERINNERINGEN AAN 2013

Het is alweer een nieuw jaar en dan gaan ongetwijfeld bij veel mensen weer veel herinneringen in onze gedachten voorbij. Zo ook bij mij. Veel goede herinneringen, maar ook sombere en moeilijke herinneringen die door mijn gedachten gaan. Veel wereldse en politieke zaken gaan voorbij en maken mij in het algemeen ietwat neerslachtig omdat deze zaken vaak mensen in problemen brengen; enkele wil ik wel met u delen. De situatie in Syrie, waar veel mensen het leven lieten of zwaargewond verder met hun leven moeten; de vele vluchtelingen die uit hun land wegvluchten om zo een veiliger en zekerder bestaan voor hen zelf en hun kinderen zoeken. De vele brandhaarden in deze wereld kunnen mij verontrusten omdat blijkbaar de politieke wil ontbreekt om samen in vrede verder te willen leven. De politieke onmacht in veel landen, waar bestuurders elkaar in gijzeling houden vanwege hun eigen starre principes met als gevolg dat landen bijna onbestuurbaar worden en daar ondervinden de burgers de negatieve gevolgen van. Vrede in deze is heel ver te vinden. Ook persoonlijke dingen in het afgelopen jaar hebben mij verontrust, net zoals velen onder u ook ervaren zullen hebben. Gebeurtenissen die je als mens diep kunnen treffen. Je zult maar iemand die je erg na aan het hart ligt moeten missen vanwege de gevolgen van een ernstige ziekte; een dodelijk ongeval of een plotselinge hartstilstand. Mijn lieve vrouw is dat laatste overkomen en was van de ene op de andere minuut in een andere wereld. Ik mocht het geluk ervaren dat zij door reanimatie teruggekeerd is naar deze wereld en dan besef je hoe broos het leven in deze wereld is en dat je dan beseft hoe onbelangrijk vele zaken zijn. Hoe deze wereldse zaken jouw leven op een negatieve manier kunnen vertroebelen. Hoe belangrijk het is dat je van iemand houdt en omgekeerd hoe iemand van jou houdt. Je beseft dat vaak niet en dat zo'n gebeurtenis je terugbrengt naar de ware essentie van het leven en dat je iemand helemaal niet kunt missen.

Maar er zijn gelukkig ook hele mooie herinneringen en die kunnen we ook vinden in de wijde wereld en in de politiek. Treffend vind ik persoonlijk dan weer de dingen die in je directe omgeving plaatsvinden en één van de gebeurtenissen die mij heel erg getroffen hebben is de saamhorigheid in de gemeente waar ik en u woont, nl. Borne. De stichting 3 Kears en ds. Johan Meijer hebben samen bedacht dat een kerststoet in Borne een mooi en prachtig iets kan zijn. Veel is hierover al in de media geschreven en toch wil ik nogmaals dit initiatief naar voren halen, omdat juist het kerstverhaal d.m.v. een kerststoet, waar heel veel Bornse inwoners aan meegedaan hebben, waaronder vooraanstaande burgers als onze burgemeester en zr. Josephien. Geen van allen hebben geschroomd om direct ja te zeggen tegen dit initiatief. Samen met allen die dit tot zo'n succesvolle onderneming hebben gemaakt is dit voor mij de meest indrukwekkende positieve herinnering van 2013. Dat op deze wijze het Evangelie van

Christus door de Bornse gemeenschap aan diezelfde Bornse Gemeenschap is gebracht heeft mij verheugd. Ik hoop dat deze kerststoet een traditie mag worden in ons mooie Borne, waar mensen nog wel degelijk warm te krijgen zijn voor zo'n geweldige gebeurtenis.

Ik wens iedereen een goed, gezond, vredig en liefdevol 2014!

Rob Hoogerhuis  
Raad van Kerken

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:  
26 januari Viering van de Eenheid in de RK kerk te Zenderen

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)  
Facebook: raadvankerkenborne  
Twitter: RvKborne.