



Feestmaand of ??

Als vanouds wordt de decembermaand de feestmaand genoemd; natuurlijk omdat op 5 december het Sinterklaasfeest wordt gevierd en op 25 en 26 december het Kerstfeest om de maand dan te eindigen met de jaarwisseling. Allemaal feestelijk dus.

Ik wil u uitnodigen om deze feesten te zien door de ogen van de kinderen. Het Sinterklaasfeest is bij uitstek het feest voor de kinderen en die zien daar dan ook al weken vol spanning naar uit en juist dat feest wordt overschaduwd door alle commotie rondom zwarte Piet. Ophef die veroorzaakt wordt door volwassenen en in één klap is alle onschuld, en vreugde rondom dit feest vertroebeld en kinderen zijn daar in minder of meerdere mate de dupe van, temeer omdat de kinderen van onze tijd al veel te vaak als kleine volwassenen worden gezien en betrokken worden in deze discussie.

Het volgende feest is het Kerstfeest en daar zijn we als volwassenen erg druk mee en iedereen kan voor zichzelf wel opsommen waar hij of zij dan ook zo druk mee is. Duidelijk is wel dat we als volwassen onszelf voorbij lopen en dat, u begrijpt het al, de kinderen daar ook de dupe van worden. Door al die drukte worden we geïrriteerd en moe; we slapen vaak te weinig, we moeten aan van alles denken opdat het feest maar gezellig en perfect zal zijn. In die drift naar perfectie vergeten we waar dit feest eigenlijk om gaat en dat het meest belangrijke Kind uit de schepping, het Christuskind, in de verdrukking komt en met dit kind alle kinderen, die vaak zelf opgejaagd worden door alle uitvoeringen (musicals, zanguitvoeringen, kerst specials etc. etc.) die door volwassenen ingesteld worden zo rondom Kerst. Al met al zijn we dus hele drukke baasjes, waarbij die broodnodige rust op de achtergrond is geraakt. We verwachten van de kinderen dat ze dit begrijpen, maar hebben we wel eens gevraagd aan hen of ze dit ook werkelijk begrijpen?

Bij voorbaat wil ik mijn excuses maken aan die ouders die wel in de gaten hebben dat gezelligheid, geborgenheid en warmte niet zit in alle drukke bezigheden en dat het bij elkaar zijn samen met de kinderen, met de aandacht die daarbij hoort voor elkaar, belangrijker is dan al die nevenzaken. De boodschap van het Christuskind is dat we elkaar onbaatzuchtig moeten liefhebben; dat houdt in dat we niet onszelf met onze zakelijke en drukke bezigheden centraal moeten stellen, maar de zorg, liefde en aandacht voor elkaar en met name de kinderen. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen en ouderen moeten zich realiseren dat een kind niet begrijpt waarom ouderen zo vreselijk druk zijn rondom de feestdagen. Wat het kind wel voelt en begrijpt is

de verlatenheid en eenzaamheid die het gevolg zijn van onze “volwassen” optreden.

“Laat de kinderen tot mij komen” zegt het Christuskind later op volwassen leeftijd. Opnieuw die boodschap en mijn oproep is dan ook aan ons allen dat we dan ook die kinderen in Christus tot ons laten komen opdat we gehoor geven aan de grote Liefde van Christus. De kinderen zullen ons dankbaar zijn. Ik wens iedereen goede, gezegende en liefdevolle feestdagen toe.

Rob Hoogerhuis
Raad van Kerken

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

1 december Adventsvesper om 19.00 uur in de St. Stefanus te Hertme

15 december kerstsamenzang om 19.00 uur in de Stephanus te Borne