



Samen kerken!

Er waait een nieuwe wind ! ?

Het zal niemand ontgaan zijn dat sinds zijn verkiezing de nieuwe paus Franciscus regelmatig de voorpagina's haalt van kranten en ook in de andere nieuwsmedia volop wordt geciteerd.

De in 1935 in Argentinië geboren zoon van Italiaanse ouders werd op 13 maart j.l. tot paus gekozen na een kort conclaaf. Hij is de eerste jezuïtische paus, de eerste uit Amerika en van het zuidelijk halfrond. Van het begin af aan verraste hij gelovigen en niet-gelovigen door zijn, voor een paus ongebruikelijk, optreden. De avond van zijn verkiezing begroette hij de vele aanwezigen op het St. Pietersplein met een simpel 'goedenavond'. Een verrassing was ook de keus voor zijn naam ter ere van Franciscus van Assisi: de stichter van de kloosterorde van de franciscanen of minderbroeders, die ondanks zijn rijke afkomst, vrijwillig koos voor een leven in armoede en dienstbaarheid aan de medemens.

Door voor deze naam te kiezen heeft de paus aangegeven ook na zijn verkiezing dit voorbeeld van deze heilige te blijven volgen, zoals hij ook deed toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Onder meer door een simpelere en minder formele aanpak van het pausdom, door in het gastenverblijf van het Vaticaan te blijven wonen in plaats van zijn intrek te nemen in het pauselijk paleis, door op Witte Donderdag de voeten te wassen van gevangenen.

In de eerste 100 dagen van zijn pontificaat (pausdom) en daarna heeft hij volop van zich laten horen. Zijn dagelijkse preken geven een goed beeld van zijn denken en kerkbeeld. Rode draad hierbij is barmhartigheid, nederigheid en hulp aan de medemens. Dit gaat boven alle kerkelijke regels. Ook geeft hij aan dat de deur van de Kerk voor niemand gesloten mag blijven. De noodzaak van een rechtvaardig en sociaal economisch systeem om de armoede te bestrijden en de strijd tegen corruptie brengt hij vaak ter sprake. Hij klaagde de onverschilligheid omtrent migranten aan tijdens zijn bezoek aan het eiland Lampedusa en hij roept op om duurzaam te leven.

Om zijn boodschap van liefde voor God en voor elkaar te verkondigen, schroomt hij niet om daarbij ook van social media gebruik te maken. Zo heeft hij inmiddels op Twitter al meer dan 7 miljoen volgers, die elke twee dagen een bericht van hem ontvangen, verspreid in 7 talen waaronder het Arabisch.

Hoogtepunt waren ontegenzeggelijk de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, waar meer dan 2 miljoen jongeren aanwezig waren en waar wereldwijd aandacht voor was.

Het lijkt de paus ook menens te zijn met de hervorming van de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de paus. Hij wil en zal niet iedereen vervangen, maar laat zich wel omringen door mensen die sober en eerlijk zijn, de wetten respecteren en wiens handelwijze volkomen transparant is. Ook de Bank van het Vaticaan wordt opgeschoond en de directeur en zijn adjunct hebben inmiddels hun ontslag genomen en een prelaat zit in de gevangenis.

Het heeft de huidige paus in korte tijd zeer populair gemaakt onder de gelovigen (en wellicht ook bij niet-gelovigen). Typerend voor hem daarbij is dat hij afgelopen zondag nog eens duidelijk aangaf dat het in de Kerk niet om hem gaat maar om het Evangelie. Hij is gekant tegen elke vorm van personencultus; zo liet hij recent een standbeeld van zichzelf weghalen dat een Argentijnse kunstenaar bij de kathedraal in Buenos Aires had geplaatst.

Een frisse wind waait dus wel degelijk door het Vaticaan en de Rooms-katholieke kerk. Of dit de te neergang van het geloof en de sluiting van vele kerken in Nederland kan voorkomen, zal moeten blijken. Zelf blijf ik voorzichtig optimistisch.

Gustaaf Boerjan, Theresia geloofsgemeenschap

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

25 augustus 2013 Melbuul'n Oogstdankviering.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne Twitter: @RvKborne