

Samen kerken.....



Een nieuw kabinet.....

Wie de berichten op tv en in de kranten volgt kan het niet zijn ontgaan. Op zeer korte termijn mogen we een nieuw kabinet verwachten, het regeerakkoord is al uitgebreid vermeld en becommentarieerd. En de meningen zijn verdeeld als het gaat om de kwaliteit van het regeerakkoord, zoals wel vaker. En het roept ook vragen op, bijvoorbeeld deze: de WW-uitkering wordt beperkt tot een jaar (daarna valt iemand terug in de bijstand, mag het huis verkopen waarschijnlijk en zo meer). Dat kan een prima maatregel zijn om iemand te stimuleren weer te gaan werken. Maar dan moet er wel werk zijn en als de werkloosheid groeit (zoals op dit moment) dan is er geen werk voor iedereen..... Hoe los je dat op als overheid? Kun je dat oplossen?

Ik denk dat we moeten afwachten hoe het één en ander zal gaan. Ik kan me wel voorstellen dat allerlei mensen zich zorgen maken over hun toekomst en hun eigen financiële plaatje. Ik kan me ook voorstellen dat verschillende mensen zich nog wel eens achter de oren krabben als ze horen van al die maatregelen die men voornemens is te doen. Want wat zal het effect zijn voor jou, voor mij, voor ons? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die de ogen sluiten en maar proberen zo weinig mogelijk na te denken over hun eigen toekomst omdat hen de angst om het hart slaat.

Ik denk dat we moeten afwachten hoe één en ander gaat, waarbij dat afwachten niet direct een passief afwachten moet zijn. Ik denk dat in onze tijd het begrip solidariteit weer een extra lading kan krijgen. Als de overheid zich gedwongen ziet om de verzorgingsstaat (wanneer was dat ook al weer?) nog verder uit te kleden, dan is het misschien wel nodig dat de burgers onderling gestalte geven aan het begrip solidariteit.

Burgers kunnen onderling gestalte geven aan het begrip solidariteit door naar elkaar om te zien, elkaar te helpen ook in de vorm van burenhulp. Dat mag ouderwets overkomen, maar dat zij dan maar zo. Een oud verhaal zegt het zo: een man lag aan de kant van de weg, een ander hielp hem en was zo een naaste voor hem.

Ds. Gerco Veening (protestantse gemeente te Borne)

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl