

Samen kerken.....



Een lege bovenkamer...

Een wonderlijk verhaaltje is het dat Jezus vertelt in het Lukasevangelie. Heel kort maar. Over een mens die een “boze geest” had . Zo praatten ze in die tijd... Waar moet je dan aan denken? Wel , dat kan van alles wezen wat een mens vastzet , onvrij maakt , verhindert om zich te ontplooien en te worden die hij is , zo groot , ruim en mooi als ’t maar kan. Denk b.v. aan een verslaving , een depressie , jalouzie , minderwaardigheidsgevoelens , woede....Er zijn honderdduizend van zulke boze geesten , en iedereen heeft er wel een tikje van mee, en sommigen weten heel erg goed wat dat is...

Maar –vertelt Jezus – die mens werd van die boze geest bevrijd. Dat kán , dat gebeurt , goddank .En wie daar een beetje van meegemaakt heeft , die weet hoe dat voelt : Eindelijk ruimte , licht !

Maar dan...?

Wel , vertelt Jezus, die boze geest schuimt wat rond daar waar boze geesten thuishoren : ’ in duistere plaatsen..’ Maar daar kan hij het ook niet vinden.En hij denk bij zichzelf :”Ik ga eens kijken bij die bovenkamer waar ik gewoond heb...” En , waarachtig – die staat léég ! Keurig opgeruimd , hij kan er zó weer in! En dat doet-ie dan ook , samen met zeven kameraden van de ergste soort . En wat komt er dán van een mens terecht?

Ik denk dat dit verhaal zich griezelig gemakkelijk laat overbrengen naar onze tijd. Want ongelooflijk sterk is vandaag de dag de aandacht voor happynezz , vrij worden van binnenuit van alles wat je beperkt , tegenhoudt en belemmert . Open ,ruim en schoon moet een mens worden. En legers psychologen , therapeuten , goeroe’s staan klaar met hun meditatietechnieken, healings ,therapieën , te veel om op te noemen. En hoe zou ik daar ook maar iets op tegen kunnen hebben. Ook ik geloof dat ieder mens het in zich heeft om te groeien , zichzelf te worden , z’n boeien te verbreken....En ik geloof dat we elkaar daarbij kunnen helpen , daartoe zelfs geroepen zijn.... Dat is goed! Zeer goed! Maar het verhaaltje van Jezus vraagt dóór. Wat gebeurt er dán ?

Als die bovenkamer op orde is – licht en ruim- wie gaat er dan wonen?

Leegstand is gevaarlijk.

Want als ik denk aan alles wat op een mens áf komt aan mogelijkheden , uitdagingen , verleidingen , dan houd ik mijn hart vast.... En dan dat eeuwige lawaai , dat je verhindert tot jezelf te komen ...en die drukte..Je moet jachten om alleen maar bĳ te blijven...!

Pinksteren was het. Uitstorting van de Heilige Geest.

Er was een collega , die had het altijd over de Héilige Geest ,klemtoon op ‘heilig’, in plaats van op ‘Géést’. Probeer maar even uit hoe dat klinkt! Hij wou maar zeggen :’Geesten zijn er genoeg, maar je moet die Ene hebben - die heilige , dié !’ Die van God komt , die gaat over liefde , vrede, recht – die Jezus bezielde en maakte tot wie hij was : geloof en hoop en liefde , dié !

Om opnieuw te leren zien , horen,kiezen en handelen als een vrij mensenkind , die weet heeft van z'n bestemming hier op aarde – en nooit en te nimmer weer te verzeilen in welke slavernij dan ook.
Dáár gaat Pinksteren over !

Jan R.Dijkema