

Samen kerken.....



Door het donker....

Er is in de afgelopen periode weer ontzettend veel aandacht geweest voor de Mattheuspassie van J.S.Bach , met prachtige programma's op televisie , en ook uitvoeringen in de omgeving . Ook de musical 'Jesus Christ Superstar' was er weer, hier in Borne . En de belangstelling voor "The Passion" brak alle records , zowel in het aantal toeschouwers/deelnemers in Groningen, als in kijkers thuis voor de buis.

En van alle drie geldt dat ze niet alleen geheide gelovigen aanspreken , maar ook en vooral mensen die kerk en geloof allang achter zich lieten of daar nooit iets mee van doen hadden.En.... jeugd , die enthousiast meedoet...!

En het is echt ! En niet alleen het spektakel , of de magistrale muziek (voor elk wat wils...)- Maar zeker ook het verhaal , het drama – van de lijdende Christus , die de mensen liefhad en genas , mens, zoals wij zouden willen zijn , die door de berekenende machthebbers en het plebs wordt gemengeld en vermoord . En hij lijdt , en plein public , afgrondig , tot het is volbracht....

En hoe verklaar je die intense belangstelling , in deze tijden van drastische kerkverlating en religieuze onverschilligheid . Of moet je dat maar niet verklaren ...maar er gewoon naar kijken , in verwondering...

Er was een psychiater , die uitlegde , dat – als mensen door dat schouwspel worden gepakt – dat zoveel aanknopingspunten geeft , dat hun eigen verdriet , schuldgevoel , eenzaamheid wordt aangeraakt en gaat stromen , lós komt uit verdringing en blokkade. En –zegt hij – dat is heilzaam , dat doet je goed ! Krijg maar een brok in je keel en natte ogen.... Zoek dat maar. Knap je van óp! Als doorgewinterd kerkmens sta ik daar toch van te kijken ! En daar kan je om Jezus'wil toch zeker niks tegen hebben , of er schamper over doen....Zó dicht als het áánligt tegen Jezus manier van omgaan met de mensen. Met die ogen , die meer zagen dan gesloten koppen , maar ook de pijn van de verongelijkte zielen daaronder...

En de gedachte dringt zich op – hebben de kerken hier iets van te leren ? Komen wij wel dicht genoeg bij de mensen – de gewóne..? Want daar wil Jezus ons toch hebben...?

En wat van het lijdensverhaal geldt ,geldt m.i. ook van Pasen , het feest van het nieuwe leven . Lentefeest .Feest van licht en opstanding uit het duister. Wat niet al....

Als je weten wilt wat dat voor eens mens kan betekenen , hoe dat vóélt , dat moet je te rade gaan bij mensen , die op één of andere manier hebben beleefd dat hun het leven werd teruggegeven . Die terugkwamen uit een diepe depressie , of een bijna-dood-ervaring , of een intense rouwperiode , hoe dan ook. Bijna altijd : 'wiser and sadder...' , getekend , beschadigd misschien , maar rijper ,evenwichtiger , milder , mooier... Vraag het zeWant ze lopen er niet mee te koop. Maar je kan het wel aan hen zien...als je kijkt ,tenminste.

Pasen is : Het leven kan opnieuw beginnen ! Er zijn mensen die weten uit ervaring wat dat is . het is : Weten van de pijn , het schuren en wringen van binnen , de angst , de spijt... maar ook van: Omhoog

komen , omhooggetrokken worden en weten dat dat duister niet het laatste woord is , kan zijn , over een mensenkind...

En dat is een open uitnodiging om ook dat te zóéken , daarin te geloven , hardnekkig .Niet blijven steken in de misére , maar grijpen naar leven – als – nog – nooit. En ik zeg er dan bij – want zo geloof ik : Om Godswil , om Christus' wil.....

Oosterhuis schreef in een gebed:

“God , als hij , dood en begraven , toch leeft bij U,

Red dan ook ons en houd ons in leven,

Haal ook ons door de dood heen , nu , en maak ons nieuw.

Want waarom Hij wel – en waarom wij niet ? Wij zijn toch óók mensen ?”

Jan R. Dijkema.

www.raadvankerkenborne.nl