



Samen kerken..

De Theresia op slot !

De mensen die 'iets' met de Kerk hebben zagen het al aankomen. In deze tijd van kerkverlating zijn twee Katholieke Kerken in Borne teveel van het goede. Op termijn zou de Theresiakerk wel onttrokken worden aan de Katholieke vieringen. Dat staat nu in oktober a.s. te gebeuren. Houdt daarmee de Theresiaparochie op te bestaan ?

In kerkrechtelijke zin misschien wel. Maar is daarmee alles gezegd?

Als de functie van een kerkgebouw wegvalt, verdwijnt daarmee dan de "Kerk"?

De 'Theresiakerk' zijn de mensen die in het gebouw samenkomen. Sommigen zijn er gedoopt, hebben er hun eerste communie gedaan, zijn er gevormd, getrouwd, hebben er van hun geliefden afscheid genomen. In de voorbije jaren heeft zich op deze wijze een gemeenschap gevormd van mensen, die elkaars naasten werden. Vreugde en verdriet werd zoveel mogelijk samen gedeeld. Men kan een gebouw wel sluiten maar daarmee kan men niet zomaar voorbij gaan de beleving van mensen. Die dient men ten allen tijde te respecteren. Voor de Theresia betekent dit dat de parochianen ruimte gegund moet worden om het verlies van hun kerkgebouw vorm te geven. In dit verband plaats ik ook de Woorden Gebedsvieringen die in de Oude Synagoge worden gehouden. Daar is m.i. niets mis mee. In de Handelingen der Apostelen lezen we dat de eerste Christenen samenkwamen in 'één of ander huis'. (zie handelingen 2 vs. 42-46) In mijn pastoraatsjaren in Noordoost Brazilië mocht ik kennismaken met de z.g. basisgemeenschappen. Naast de moederkerk functioneerden daar in veel parochies, die soms zo uitgestrekt waren als de provincie Overijssel, op diverse plaatsen basisgemeenschappen. Hier kwam de priester soms maar één paar keer per jaar. Het waren de leken die daar het 'kerkgebeuren' verzorgden.

Ik schrijf deze column als lid van de Raad van Kerken, die tot taak heeft de eenheid van de kerken te behoeden. Vanuit deze bezorgdheid zou ik het spijtig vinden als er sprake zou zijn van rivaliteit tussen kerkgemeenschappen. Immers wij vormen samen de Kerk van Christus: Katholiek, Protestant, Baptist, Doopsgezind... Er is wel verscheidenheid maar dit mag niet leiden tot scheiding.

Ik sluit deze bespiegeling af met een bede uit Johannes 17 vs. 21.

"Laat hen allen één zijn vader, zoals U in mij bent en ik in U. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft, dat U mij gezonden hebt".

Ben Dashorst.

lid van de Raad van Kerken.