

Het verhaal van elke mens

Jij en ik hebben ieder een eigen mensenverhaal.
Het verhaal over wat er allemaal met je gebeurt,
hoe je bent — hoe je was — hoe je graag wilt worden.
Elk mensenverhaal is belangrijk, het jouwe maar ook het mijne.
In het verhaal spelen heel wat mensen mee en ook... God.
Hij staat aan het begin van ons verhaal.
God, jij en ik beleven het samen,
soms in één klank,
heel dikwijls misschien met heel andere verwachtingen en
verlangens
en toch... trekken we dezelfde richting uit.
We horen ook, verhalen van anderen, we luisteren ernaar,
er groeien vragen in ons op.
Eén vraag wordt heel belangrijk:
wie is die andere mens voor mij?
De mens in mijn nabijheid, maar ook de mens veraf, zoals de
mens in Lesbos in Moria.
Wie is de andere mens voor mij?
Wie is dat alleenstaande kind voor mij daar in die kampen?
Het kan toch niet zijn, dat zijn verhaal mij koud laat?
Het kan toch niet zijn, dat zijn verhaal ons koud laat?
Wat wensen we hen toe?
Hoe lief zijn ze ons?

Eén antwoord is belangrijk
Zij zijn mens evenals ik,
wellicht anders, maar ook te waarderen zoals ze zijn.
Horen we, wat die mens ons zegt? Leggen we onze persoonlijke
pretentie even af.
We kunnen en weten het niet alleen.
Zien we in de spiegel wie die ander is
en laten we ons bevragen.
Samen op zoek, samen delen,

**Samen bouwen aan een nieuwe wereld,
zonder onrecht, zonder verdrukking, zonder ongelijkheid,
Ons verhaal is geen sprookje als we het waar maken
met daden, met ons eigen leven.
Alleen zo wordt het jouw en mijn verhaal, ons beider verhaal!**

Zr Josephine.