



Samen kerken!

Duurzame kerk

We kunnen zeker stellen dat de industrialisatie een ongekende economische groei teweeg heeft gebracht in Nederland en de rest van de wereld. Door de fabrieksmatige productie kwamen allerlei artikelen tegen een goedkope prijs en vaak betere kwaliteit op de markt en groeide de werkgelegenheid. Na de Tweede Wereldoorlog leidde dit tot een hogere welvaart en welzijn in de geïndustrialiseerde landen en de laatste decennia zien we een inhaalslag in andere, minder ontwikkelde, landen. De ongebreidelde economische groei heeft echter ook zijn keerzijde. Meer en meer worden we ons bewust van de negatieve impact op milieu en klimaat. Beseften we in eerste instantie dat fossiele brandstoffen en andere metalen en mineralen wel eens zouden kunnen opraken, later kwam daarbij het besef dat we ook een gigantische afvalberg aan het creëren zijn op land en een plasticsoep in de zee. Wetenschap en bedrijven gingen daarom creatief op zoek naar oplossingen, al dan niet gestimuleerd door overheden. Hoewel klimaat en milieu onlosmakelijk verbonden zijn met Gods Schepping zagen de kerken tot voor kort hierin geen rol voor zichzelf weggelegd. Daar is gelukkig de laatste jaren verandering in gekomen.

Zo profileert de huidige paus Franciscus zich als een paus die zich wil inzetten voor het klimaat. Zijn eerste concrete stap was zijn in 2014 verschenen encycliek *Laudate Si*, Latijn voor 'Geprezen zijt Gij', waarmee hij verwijst naar het Zonnelied van St. Franciscus. In zijn encycliek (rondzendbrief) roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde én de armen. De ommekeer waartoe de paus ons oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, maar ook de Kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

En afgelopen maand publiceerde Alfred Slomp (oprichter van de christelijke organisatie 'God in de supermarkt') zijn manifest en boek 'Het Groene Normaal' waarin hij christenen oproept om mee te doen aan 'de wave van duurzaamheid' die in ons land al is begonnen. Zodat deze wave net als in een voetbalstadion kan uitgroeien tot iets groots waar iedereen aan meedoet. 'Duurzaamheid heeft met armoede en gerechtigheid te maken', legt hij uit. 'Voor het niet-duurzame consumptiepatroon van Nederlanders, wordt elders op de wereld de prijs betaald, in de vorm van armoede, slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en verschraving van land'.

Hij en de paus houden ons een spiegel voor om met name te kijken naar ons eigen gedrag en waar nodig te veranderen ten gunste van milieu en klimaat. Paus Franciscus stelt dat veel mensen een ecologische bekering nodig hebben om onze consumptieve levensstijl, gestimuleerd door reclame en onze wegwerpmaatschappij, aan te passen. De keuze is aan ons om, niet alleen met woorden maar ook met daden, Gods schepping in stand te houden, flora en fauna te beschermen, om de wereld leefbaar te houden voor deze en komende generaties.

Geen gemakkelijke keuze, maar mijns inziens wel een noodzakelijke.

Gustaaf Boerjan
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen