

## Tijd

Onlangs hoorde ik in een interview met André Rieu het woord 'sjoekelen'. Voor mij was het een onbekend woord. André vertelde dat in Limburg sjoekelen rustig van links naar rechts bewegen is. Meedeinen zouden wij hier misschien zeggen, of inhaken, als de muziek klinkt. Zoals we ook kunnen 'mee- bewegen' en inhaken in elkaars leven. Maar helaas konden de geplande zomerconcerten in Maastricht niet doorgaan en dus geen sjoekelen. Afgelopen weekend zou ook Borne in het teken staan van de jaarlijkse Melbuul'n dagen. Maar ook hier helaas 'Het virus van feesten diende plaats te maken voor een ander virus', zoals Borne Boeit meldt. Dus veel wat niet door kon gaan, zoals de oogstdankdagviering, waarin jaarlijks het delen van het brood centraal staat. Dominee Johan Meijer haakt in op de die situatie en vertelt dat we elkaar nu meer dan ooit broodnodig hebben ( aldus Borne Boeit)

Er is tijd verstreken sinds premier Rutte de intelligente lockdown aankondigde. Velen van ons hebben een heftige tijd achter de rug, met gesloten deuren en contacten op afstand. Mensen hebben afscheid moeten nemen van een dierbare in kleine kring. Families waren niet in de gelegenheid om het herinneringskruisje bij de eerste jaargedachtenis van hun partner, moeder of vader, op te halen. Daarom waren wij zaterdagavond samen in de parochiekerk van Zenderen, om te gedenken, om troost te zoeken bij elkaar en een beetje lucht te geven aan pijn, verdriet en herinneringen. Omdat we elkaar zo broodnodig hebben, meer dan ooit en zeker als je iemand verliest van wie je zielsveel gehouden hebt en waar je het leven mee hebt gedeeld. In dat moment samen hebben we mogen ervaren dat we met elkaar mee bewegen in het verdriet en de rouw en ook op anderhalve meter afstand, elkaar heel nabij zijn.

Bij velen is het Bijbelboek Prediker bekend, waarin tijd een moment of een periode is waarin belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven plaatsvinden of moeten plaatsvinden. Zoals Prediker zegt; 'er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen'. Het gaat niet om tijd in uren en dagen. Het boek Prediker zegt niet hoe die tijd eruit ziet en hoelang die duurt. Maar die aloude woorden geven ons vertrouwen. Die tijd van tranen en van huilen zal weer een tijd worden van lachen en dansen. Ja volgend jaar een nieuwe kans. De tijd zal komen dat we sjoekelen in Maastricht en inhaken in het vertier van de 44<sup>ste</sup> editie van de Melbuul'n dagen. Ja alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.

*'Tijd heelt geen wonden, tijd leert je leven met verdriet en wachten zeer geduldig, tot je weer schoonheid ziet en tot de tederste herinneringen, zo diep vertakt zijn in je ziel, dat ze de zere plekken, kunnen overgroeien'* ( Kris Gelaude).

Anita Oosterik