

## **Hoe begon het ook weer.....Ja zo.**

In het begin was alles donker. Het was woest en alles ligt door elkaar. Alleen God is er. God zegt: "Ik wil licht!" En dan komt er licht! God kan nu alles goed zien. "Zo wordt het mooi" zegt God. "Dat licht noem ik dag. En het donker? Dat noem ik nacht." Het wordt avond op de wereld. Daarna komt een nieuwe morgen. De eerste dag.

God zegt: "Alles ligt nog door elkaar. Dat wil ik niet! De aarde hoort beneden en de hemel boven. En dan komt er een hemel: een blauw dak, met mooie wolken grote en hele kleinen, het lijken wel schaapjes. Soms komt er regen uit. "Zo wordt het mooi" zegt God. Het wordt avond. Daarna komt een nieuwe morgen. De tweede dag.

God zegt: "Ik zie overal water. Dat wil ik Niet!" En dan stroomt het water naar een kant. En aan de andere kant wordt het droog. God zegt: "Dat water noem de zee. En het droge noem ik land" Op het land kunnen bomen groeien. En planten en bloemen: groot en klein, met vruchten of mooie bloemen. "Zo wordt het mooi" zegt God. Het wordt avond. Daarna komt een nieuwe morgen. De vierde dag.

God zegt: "Er moeten lichten komen: een groot licht voor de dag, een kleiner licht voor de nacht" En dan komt de zon. En de maan. En de vele sterren, ontelbaar veel. "Zo wordt het mooi" zegt God. Het wordt avond. Daarna komt een nieuwe morgen. De vierde dag.

God zegt: "Er horen dieren in het water" En dan komen er vissen! Grote en kleine, zwarte en grijze, maar ook vissen met kleur, en schelpdieren in allerlei soorten: groot en klein, lelijk en mooi. Ze wriemelen en spartelen door elkaar. God zegt: "Er horen vogels in de lucht!" En dan komen er grote en kleine, zwarte en grijze, zangvogels en roofvogels, maar ook vogels met waanzinnige kleurenpracht. Ze kwetteren en tsjilpen door elkaar, maar toch verstaan ze elkaar in hun soort. "Zo wordt het mooi!" zegt God.. Het wordt avond. Daarna komt een nieuwe dag. De vijfde dag.

God zegt: "Er horen dieren op het land." En dan komen er grote olifanten en kleine muisjes. Giraffes met hun kop hoog in de lucht. Mieren vlakbij de grond, leeuwen en tijgers, koeien en schapen. De aarde was vol met dieren. "Zo wordt het mooi" zegt God. "Nu is het bijna klaar. Er moeten alleen nog.....mensen komen. Mensen die op mij lijken." En dan komen een man en een vrouw. Ze moeten goed voor de aarde zorgen. Voor de vissen in de zee, voor de vogels in de lucht en de dieren op het land. Zodat de aarde mooi blijft. Het wordt avond. Daarna komt een nieuwe morgen. De zesde dag.

De zon komt weer op. Het wordt licht op aarde. God kijkt zijn ogen uit. Wat is alles mooi! Vandaag rust ik uit van al het werk." zegt God. "De zevende dag is een rustdag."

Maar waarom ziet de wereld en in 2020 zo heel anders uit. Oorlogen tussen landen die maar niet ophouden: wanneer komt er eindelijk vrede op onze aarde. Dieren, vissen en vogels gaan dood doordat mensen hen hun leven beroven om er beter van te worden: zij rijker en anderen armer en armer. En hoor je daarover onze grootmachten als Poetin, Trump en al die anderen die lak hebben aan de bewoners op onze aarde.

En hebben wij oog voor naasten, die nu in grote eenzaamheid moeten, zonder een knuffel, zonder een warme. Laat van je horen en kom in actie, het is nog niet te laat. Wees zorgzaam en help elkander in deze moeilijke tijd. Misschien vaker het Onze Vader en het Wees Gegroet Maria, samen of allen in alle stilte.

**Jan Cuppen, Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen.**