



Samen kerken!

Diaconie en Caritas

Voor sommigen zijn het wellicht woorden die wat onbekend in de oren klinken; woorden uit het verleden. Toch verwoorden ze een van de belangrijkste pijlers van de christelijke kerken: de zorg en aandacht voor de kwetsbare medemens. Caritas en diaconie zijn de termen waarmee de concrete inzet van christenen voor mensen in nood, in welke vorm dan ook, wordt uitgedrukt. Caritas is het oude Latijnse woord voor 'liefdadigheid', diaconie komt uit het Grieks en betekent 'dienstbaarheid'. De dienende kerk, gebaseerd op het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25, verzen 35-39.

In het verleden, toen er nog geen sprake was van de verzorgingsstaat, richtten de diaconie en caritas armenhuizen in voor mensen die dakloos waren, werden er ziekenhuizen en scholen gebouwd, stichtingen voor maatschappelijk werk opgericht.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze taken meer en meer overgenomen door de overheid en speelden de kerken hierin steeds minder een rol; de staat zorgt immers voor de gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale voorzieningen. Betaald uit belastingen en premieopbrengsten. In theorie en deels gelukkig ook in de praktijk een mooi systeem, zeker in tijden van economische voorspoed. Echter als het een tijdje economisch wat minder goed gaat en er meer mensen een beroep doen op de sociale voorzieningen, lopen de kosten hoog op en moet er op de verzorgingsstaat worden bezuinigd. In de afgelopen decennia hebben we dit regelmatig meegemaakt en dreigt dit door de coronacrisis weer te gebeuren, waardoor meer mensen tussen wal en schip dreigen te komen. Mensen die werkeloos worden, zzp'ers die minder opdrachten krijgen, mensen die van een bijstanduitkering moeten leven en daar nauwelijks van kunnen rondkomen en schulden moeten maken.

Hoewel de verzorgingsstaat veel van de kerken heeft overgenomen, zijn er altijd situaties waarin de overheid niet in kan of wil voorzien. Ook nu nog kan men dan een beroep doen op de kerken. Ze werken hierbij waar nodig en mogelijk ook samen. Om extra ondersteuning te kunnen verlenen hebben ze naast hun eigen diaconale instellingen een aantal jaren geleden ook het Noodfonds Borne opgericht, met ondersteuning van de gemeente Borne..

Mensen die hulp nodig hebben kunnen contact opnemen met:

- **Diaconie van de Protestantse Kerk,**
Marjam Boxem, tel. 074-2667399, e-mail diaconie@pgborne.nl
- **Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Katholieke Kerk,**
Wilma Meulenbroek, tel. 06-21565959, e-mail wilmameulenbroek@kpnplanet.nl
- **Vincentiusvereniging Borne,**
Hans Liedenbaum, tel. 074-2671999, e-mail vijzel.borne@ziggo.nl
- **Noodfonds Borne,**
Wim ten Bloemendal, tel.06-12375193, e-mail info@noodfondsborne.nl, website www.noodfondsborne.nl

Met wie u ook contact opneemt, u kunt rekenen op een snelle en adequate reactie.

Gustaaf Boerjan
Voorzitter Noodfonds Borne, tel. 06-53978232