

SAMEN KERKEN



Protesten

In de afgelopen maanden en weken hebben we wereldwijd veel protestbijeenkomsten kunnen zien van burgers die klaar zijn met racistisch politiegeweld. Op 25 mei werd George Floyd, een zwarte Amerikaan, gearresteerd en geboeid. Hij stierf door zuurstofgebrek vanwege het hardhandig optreden van een Amerikaanse politieagent in Minneapolis. Enkele maanden eerder - op 30 maart - werd Lyad Hallaq, een Palestijnse man met een autistische stoornis, doodgeschoten door een Israëliische politieagent.

Op 2 juni kwamen honderden mensen bijeen in de steden van Palestina en Israël om de slachtoffers van het recente politiegeweld in de USA en Israël te gedenken. Voor de Geboortekerk in Bethlehem ontstaken mensen kaarsen voor de foto's van Floyd en Hallaq terwijl zij riepen "Black lives matter".

Het lijkt erop dat er iets begint te schuiven waar het gaat om het zogeheten institutionele racisme. In een aantal steden in de VS gaat het hele politieapparaat 'op de schop'. In ons land moet de Belastingdienst zich verantwoorden voor het jarenlang etnisch profileren bij het uitvoeren van de Toeslagenwet. Er lijkt een wet aan te komen die datzelfde etnische profileren bij sollicitatieprocedures moet tegengaan. Prachtig! De aanhoudende protesten lijken iets in gang te hebben gezet dat hopelijk doorgaat en onze samenlevingen definitief verandert.

Maar hoe zat het ook weer met Lyad Hallaq? Horen we die naam nu nog? Of was hij alleen een journaal-item op 30 maart? Branden we onze handen liever niet als het gaat om Palestijnen? Zijn we te bang geworden om als antisemiet te worden uitgescholden zodra we kritische vragen stellen bij het landje-pik-beleid van de Israëliische regering? Of als we vragen stellen over de enorme aantallen Palestijnse kinderen in Israëliische gevangenissen? Of als we kritische opmerkingen maken bij het afbreken van Palestijnse huizen en het vernielen van boomgaarden van Palestijnse boeren als collectieve straf? Wat wás ik blij te lezen dat de Nederlandse Raad van Kerken zich heeft aangesloten bij een brief van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken voor het Midden-Oosten waarin werd geprotesteerd tegen de plannen van de Israëliische regering om na 1 juli delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren; een klap in het gezicht van de internationale rechtsorde! Eindelijk laat de Raad van Kerken haar tanden zien, dacht ik. En ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat de golf van kritiek uit christelijk-zionistische en joodse hoek er niet toe zal leiden dat de raad alsnog door de knieën gaat, maar dat ze de rug recht zal houden en pal blijft staan voor menselijkheid en internationaal recht.

Wanneer beginnen de wereldwijde straatprotesten tegen de misdaden die de Israëliische regering begaat tegen haar Palestijnse burgers? Misdaden die al begonnen nog vóór die staat überhaupt bestond. Wanneer?

ds .Carla Borgers
Doopsgezinde gemeenten in Twente