

## Dichter bij elkaar.

Al in de eerste weken van het gedwongen binnenblijven en gemis aan sociale contacten, kreeg ik via de e-mail een uitnodiging om aan een kettingbrief mee te doen. Normaal ga ik daar nooit op in, maar nu sprak de vraag me aan: stuur mensen een gedicht dat je aanspreekt. Dat noem ik dan maar "dichter bij elkaar". Ik ervaar de taal van het gedicht en van het lied als woorden die meer zeggen dan ze op het eerste gehoor doen. Het is taal die tot de verbeelding spreekt en uit de verbeelding tevoorschijn komt. Daarom laat ik de lezer van deze column graag meegenieten van een gedicht over de maand juni (het kan nog net op de valreep!): "Als zes maanden in getal" van Willem Bernardus Tijssen

Als zes maanden in getal,  
"het jaar half zijn weg gaat,  
en het nieuwe semester geven zal,  
zie je zwaluwen zwermen,  
over de geel-groene zomerbermen;  
zie je de klapprozen blozen,  
en zich tussen het onkruid verpozen.  
Zie je de natuur zolang naar binnen gericht,  
zich vermommen met zijn zomerse gezicht.  
en tonen alle bloemen heel verwaand,  
de kleuren pracht van de juni-maand.

Als zes maanden in getal,  
het jaar half zijn weg gaat,  
met wat het de natuur nu geven zal,  
zie je het leven uit zijn holen kruipen;  
zie je dynamiek in plaats van verkrampte stuipen;  
zie je de zon schijnen op het aardse zomerzoet,  
om de aarde te spoeden, opdat het de aarde voedt.  
en onttrekken de bijen niet het zout aan de aarde,  
maar het zoete van de juni-waarde.

Als zes maanden in getal,  
het jaar half zijn weg gaat,  
en ik wederom voor zijn charme val;  
zie ik wat minder mijn menselijke muizenissen;  
zie ik wat minder de dingen die nog missen;  
zie ik niet om naar bittere tegenspoed.  
lavend aan het juni-zoet,  
ontstaat bij mij het idee:  
" het leven valt in juni toch wel mee."

Ik wens u een goede, gezonde en zonnige zomer toe.

*Susan van Os, emeritus pastoraal werker*