



### **Ruimte, adem, geestkracht**

Zondag is het Pinksteren.

Het feest waarop christenen vieren  
dat ze nooit alleen hoeven te zijn.

Dat er altijd "iets van God" op de aarde rondzingt  
in en tussen mensen.

"Scheppende kracht, kom toch"  
zo klinkt het oeroude gregoriaanse gezang.  
Het gebed is ook voor ons weer heel actueel.

We leven in een tijd van "intelligente lockdown"  
moeilijke woorden voor je terugtrekken in je huis,  
alleen voor noodzakelijke activiteiten naar buiten,  
geen samenkomsten met vrienden,  
geen gewoon contact met collega's  
met klasgenoten,  
geen kerkdiensten  
of andere bijeenkomsten waar je normaal kracht aan ontleent,  
geen bezoek aan je geliefde in een verpleeghuis,  
geen muziek maken met elkaar.

In zo'n totaal nieuwe situatie,  
waarin angst en zorg een grote rol spelen,  
vragen we om  
de kracht van wijsheid en inzicht,  
een levenshouding van kracht en verstandig beleid,  
een geest van kennis en eerbied en respect voor Het Leven.  
In de christelijke traditie bekend als de zeven gaven van  
de Geest van Jezus van Nazareth.  
Zo wonderlijk dat de eeuwenoude wijsheid  
ons nu weer te hulp schiet  
als we bidden  
Kom Scheppende Geest Kom  
Geef ons goede moed  
dat wij het volhouden met elkaar....  
Goede Pinksterdagen gewenst,

*Susan van Os, emeritus pastoraal werker*

