



## **Samen kerken!**

### ***Plekken van bezinning.***

Van oudsher heeft de mens behoefte om zich even terug te trekken om na te denken, zich te bezinnen op wat hem of haar op dat moment bezig houdt. Om terug te kijken op wat er is gebeurd, op wat er speelt en op wat komen gaat. Maar ook om gewoon na te denken over wat we nu echt belangrijk vinden. Toch nemen we daar meestal, bewust of onbewust, niet de tijd voor. Agenda's staan vaak vol met afspraken, vergaderingen duren vaak (te) lang en reistijden slorpen ook het nodige op. Maar in deze crisistijd zijn de agenda's nagenoeg leeg, vergaderingen en bijeenkomsten zijn geannuleerd en in enen is er volop tijd voor andere zaken. Zaken die we wellicht steeds weer voor ons uitschuiven, of waar we misschien niet over willen nadenken. Maar het excuus van 'geen tijd' is er nu even niet meer.

Kerkgebouwen zijn voor velen, gelovigen of niet gelovigen, de plek bij uitstek voor een korte bezinning. Veel mensen stappen tijdens de vakantie in Frankrijk, Spanje of elders een kerk binnen om even in een kerkbank te zitten of een kaarsje aan te steken. Maar dan moet de kerk wel open zijn. Tijdens een fietstocht door ons eigen land sta je vaak voor een gesloten deur. In deze coronatijd komt dat nog vaker voor, wat extra jammer is daar de behoefte om even binnen te wippen nu juist groter is. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Zo is de Oude Kerk in Borne sinds 15 april op doordeweekse dagen voor iedereen open van 10.00 – 16.00 uur. Om even stil te zijn, of de restauratie te bewonderen, om te bidden of een kaarsje aan te steken bij de gedachtenisroos. En ook de kerk in Zenderen bij het klooster is gewoon open. Van binnen is deze kerk een aantal jaren geleden omgetoverd van een saai grijs naar een interieur met warme kleuren, inspirerende muurschilderingen en mooie beelden van bijzondere karmelieten en karmelitessen. De Stefanuskerk in Borne en Hertme zijn helaas gesloten, maar bieden wel de mogelijkheid om in de interne Mariakapel een kaarsje aan te steken; belangrijk in deze mei(Maria)maand. En niet te vergeten de vele andere Mariakapellen waar Twente rijk aan is. In Borne bij de Koppelsbrink en op de Zendersche Es.

Daarnaast telt Twente nog vele andere mooie plekken van bezinning. In de buurt van Borne het landkruis en de kruisweg bij het Carmelitessenklooster. En in Hertme heeft een paar jaar geleden het kruis van de vroegere Theresiakerk een vaste plek als landkruis gevonden. Daar vlakbij, bij Bouwbedrijf Blenke, staat ook een landkruis wat daarvoor een eind verderop stond. Bijzonder is ook de afbeelding van Maria in een holle boom op landgoed Twickel, vlakbij de Noordmolen. Iets verder weg in Twente vind je nog meer bijzondere plekken die ruimte bieden voor bezinning zoals de Kroezeboom in Fleringen. Maar wellicht is de mooiste plek van bezinning wel de natuur waar Twente rijk aan is, de mooie landwegen, landgoederen, beken. En ...wat dacht je van je eigen tuin die juist in deze coronatijd op zijn mooist is, dichterbij kun je het niet vinden.

Gustaaf Boerjan  
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

**Website:** [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)