

Feest vieren met heel veel virologen.

Er zijn tijden geweest dat Nederland 17 miljoen (voetbal)bondscoaches telde, in onze tijd zijn zij omgeschoold. En zo leven wij in dit relatieve land met 17 miljoen virologen. Waar een klein land groot in kan zijn, en het is goed dat we zo leergierig zijn.

Als ik eens heel voorzichtig de vraag stel wanneer we weer “normaal” kunnen doen, dus zonder al die vervelende maar begrijpelijke maatregelen, dan hoor ik meestal dat het nog heel lang zal duren. Hoe men aan die wijsheid komt, ik weet het niet, maar ja, ik heb me niet laten omscholen.

Nu las ik dat “men” van plan is om de Tour de France op 29 augustus te laten starten (uiteraard, mits en tenzij...) en dat bracht mij op een idee:

Eind augustus zijn er de Melbuul'ndagen, een feest van de oogst. Is het iets om daar dan een groot feest van te maken, nog groter dan normaal. Je kunt het verbinden met het feit dat het op 15 augustus 75 jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog eindigde. En dan kun je iets van de 75-jarige bevrijding van Borne er bij betrekken. En misschien ook iets van het Afrika-festival, of dansende pinksterbruidjes (tenslotte was Pinksteren (het wekenfeest) in het Jodendom ook verbonden met oogst).

In een droom zie ik eind augustus een soort feestweek. Met zingende mensen, met dansende mensen. En het dansen kan zijn: volksdansen, rolstoeldansen, stijldansen, disco en slowen. Het zingen kan zijn het zingen van populaire liederen, klassieke liederen, psalmen en carnavalskrakers, voor ieder wat wils..

En daarbij natuurlijk hapjes en drankjes, onze horeca weet daar wel raad mee. Vaten vol appelsap om van te genieten, om maar een voorbeeld te geven. En elke viroloog uit de omgeving (en anderen...) vieren mee.

Hoe organiseren we dit? Ik wil natuurlijk niemand passeren.

Ds. Gerco Veening, predikant protestante gemeente te Borne.