

Wegen in de tijd, wegen in een nieuw jaar.

De eerste christenen werden “mensen van de weg” genoemd. In het jodendom is de “halacha” een belangrijk element. Deze “halacha” is de weg van het leven, de weg van het geloof. Ook in andere godsdiensten speelt “de weg” een grote rol. En ik denk dat “wegen” voor alle mensen een rol spelen in hun leven. Wij gaan als mensen heel wat wegen, ons leven is als een weg, een levensweg.

In de bijbel komen wegen voor en mensen die een tocht maken. Soms alleen, soms samen. Een weg van veertig dagen bijvoorbeeld, maar ook een tocht van veertig jaar.

Wij gaan ook wegen door de tijd, van het ene jaar naar het andere. Een jaarwisseling noemen we dat. En elke dag is weer een dagwisseling, ons leven door.

De wegen van ons bestaan gaan we af en toe alleen, en heel vaak ook samen. Ontmoetingen ook met een ander (waarbij je soms het gezicht van de Ander vermoedt). Ontmoetingen die kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid en vrede kunnen stichten.

Ik wens u en mij toe dat de wegen in de tijd in dit jaar goede wegen zullen zijn met hopelijk inspirerende ontmoetingen. Ik wens ons toe dat dit jaar 2021 een goed jaar zal zijn.

Veel heil en zegen gewenst.

Ds. Gerco Veening.