

Waarheid maakt je vrij...

Ik geloofde mijn oren niet, toen de nieuwslezer meldde dat Iran zijn 'verschrikkelijke fout' had toegegeven. Het was inderdaad een van hun raketten geweest, die het passagierstoestel had neegehaald...

Ik wil daar graag nog even op terugkomen, (al dreigt het al weer oud nieuws te worden...we leven snel!) omdat dat, jouw fout toegeven, zo uitermate zeldzaam is, gewoon onder de mensen, maar zeker ook in de internationale politieke arena. Wie doet dat nou, schuld bekennen, ongelijk toegeven? Ook al verziekt dat zwijgen de verhoudingen, neemt het (laatste restje) vertrouwen weg, tussen mensen, regeringen, volken...

Het is een verademing – ook al schoof Iran de oorzaak van de foute beoordeling alsnog op het bordje van Amerika – en waren de westerse commentatoren er als de kippen bij om te zeggen: 'Nou ja, ze konden niet anders...' Het blijft staan als een unicum in de omgang van staten onderling. Ik weet althans nauwelijks voorbeelden. En als het ook maar een klein beetje te danken is aan de Iraanse orthodoxie – dan is dat m.i. zonder meer een pluim op de hoed van de Islam....

Als onverbeterlijke bijbelaar schoot mij – uiteraard – een tekst te binnen: "De waarheid zal u vrijmaken...." (Joh.8:32). Nu is "waarheid" in het evangelie een zwaar en veelomvattend woord, maar het betekent tenminste ook 'onverborgenheid, openheid' tussen de mensen. We kennen allemaal de reflex om, als er iets is misgegaan, de verantwoordelijkheid af te schuiven, betrokkenheid te ontkennen, schuld dóór te adresseren...Ik wel...ik weet het nog goed.... En het gevolg, de kramp van je geweten, de angst dat het útkomt, voorzichtig om je niet te verspreken...terughouding in je kontakten, ook met de liefste....Er zijn in de Bijbel voorbeelden van hoe zéér het doet en hoe het je lam kan leggen, hoe eenzaam het maakt...

De waarheid maakt je vrij...heel gewoon! Er komt ruimte om elkaar recht in de ogen te kijken, om samen te zoeken naar herstel van vertrouwen en een nieuw begin....

Nóg een bijbeltekst: "De liefde is blij met de waarheid..." 1 Kor.13 :6 .Kán er in feite niet zonder...lééft ervan...

Ik zou zeggen: Kies ervoor-voor de waarheid, de openheid, voorwaardeloos...Het is een sleutel voor levensblijheid, vertrouwen, voor toekomst. En het geldt voor de allergrootsten en de allerkleinsten, voor jou en voor mij, vandaag en morgen

Jan R.Dijkema