



Samen kerken!

Week van Gebed voor eenheid 2020

'Buitengewoon'. Dat is het thema van de komende Week van Gebed voor de eenheid onder christenen welke jaarlijks in januari wordt gehouden, dit jaar van 19 t/m 26 januari.

Wereldwijd bidden miljoenen christenen in deze week; door samen te bidden ervaren we eenheid.

De Week van Gebed heeft oude wortels; het begon in 1846 in Engeland en vanaf 1867 organiseert MissieNederland deze in Nederland. Aan het eind van vorige eeuw ontstond, dankzij samenwerking tussen MissieNederland en de landelijke Raad van Kerken, de huidige oecumenische vorm.

Het thema van dit jaar, Buitengewoon, is geïnspireerd door het Bijbelboek Handelingen, waarin we lezen hoe de apostel Paulus en zijn reisgenoten na wekenlang dobberen op zee schipbreuk lijdten op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid worden opgevangen. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd.

In het verhaal zijn er verschillende groepen aan boord: de bemanningsleden van het schip, een Romeinse centurio met zijn soldaten en de gevangenen die zij vervoeren. Groepen die nu niet bepaald gelijk aan elkaar zijn. Maar Paulus weet wonderwel de vrede tussen de groepen te bewaren. Hij houdt ze voor dat de omstandigheden hen onderling verbinden en onder zijn leiding delen ze met elkaar het schaarse brood. Wanneer ze dan uiteindelijk stranden op Malta worden ze daar dus buitengewoon vriendelijk ontvangen, ondanks dat de eilandbewoners hen niet kennen, ze anders zijn en er anders uitzien.

Het thema van deze Week van Gebed mag ook ons inspireren om vrijgevig te zijn aan degene die dat nodig heeft. Niet alleen aan degenen die op ons lijken, maar ook aan hen die niet onze taal, cultuur of geloof delen. Juist in deze tijd denken we daarbij aan de vele vluchtelingen die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen. Zijn we net als de toenmalige bewoners van Malta buitengewoon vriendelijk voor hen? We weten dat Europa en ook Nederland verdeeld is; niet iedereen staat te trappelen om ze met open armen te ontvangen. Eenheid is vaak ver te zoeken, ook onder christenen. Ook in de politiek. Toch is dat juist een essentieel onderdeel van ons christen zijn: opkomen voor de zwakkere in de samenleving, hulp bieden aan degenen die dat nodig hebben. Ook aan hen die we om wat voor reden dan ook moeilijk kunnen liefhebben. Open staan voor mensen die anders zijn dan wij. Tijdens onze zoektocht naar christelijke eenheid en verzoening worden wij uitgedaagd om opnieuw na te denken hoe we staan tegenover andere (wel of niet christelijke) tradities en culturen. Het is Jezus Christus zelf die ons daarbij tot voorbeeld is. Als christenen worden we door Hem geroepen om buitengewoon vriendelijk te zijn ook naar degenen die anders zijn.

Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis zoals beschreven in Handelingen 27 en 28. Een verhaal van bijna tweeduizend jaar geleden wat ons nu nog inspireert. Een aanrader om eens te lezen. Het roept ons niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ook uit om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Hen eerder te zien als verrijking dan als bedreiging.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Komende activiteiten:

Zondag 26 januari om 10.00 uur, Viering van de Eenheid, in de parochiekerk te Zenderen.