

Samen kerken

Liefde (deel 2) om samen op te trekken

In een vorige column heb ik gesproken over onze eerste Liefde en dit is daar een vervolg op. Bovenstaande uitspraak is gerelateerd aan de Liefde van Jezus Christus, waar we met Kerst zoveel over hebben gelezen, gehoord en gezongen. Deze Liefde is oneindig en eeuwig en zodoende mogen we daaruit leren, leven en uitdelen.

In het dagelijkse leven, met mensen van verschillende gezindheid, geaardheid of ras, komen we zaken tegen waar we verschillend over denken. Het is goed om binnen de Liefde van Jezus Christus vooral de moeite en de tijd te nemen om over die verschillen samen te spreken en na te denken. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat we daarna anders kijken naar die verschillen. Ook is het zo dat we buiten de verschillen de overeenkomsten op moeten zoeken; we zullen daar veel moeite voor moeten doen. Het is meer dan de moeite waard.

Waarom, zult u zich kunnen afvragen; je kunt toch ook gewoon je eigen gang gaan en je concentreren op datgene wat jou beweegt en laat die ander zijn “ding” doen.

Ja, dat kan, maar komen we dan niet terecht in een wereld waarin ieder voor zich gaat en op den duur helemaal niet meer geïnteresseerd is in een ander mens?

Op veel vlakken zullen we moeten samenwerken. We zijn afhankelijk van elkaar en daar is niets mis mee; het gaat pas fout als we uitsluitend voor onszelf opkomen en denken dat wij altijd gelijk hebben en daardoor een grote onverdraagzaamheid aan de dag leggen. Veel gestelde doelen zullen dan nooit bereikt worden omdat we alleen de verschillen zien en vasthouden aan onze veelal egoïstische en starre houding.

Juist vanuit de kerken wordt er op heel veel vlakken respectvol en constructief samengewerkt, zowel individueel, als kerken onderling. De Raad van Kerken kan daar, met name op het vlak van het diaconale, overigens een grote voortrekkersrol in spelen.

Als binnen een samenwerkingsverband een nieuw beleid geldt of er komen andere mensen, dan komt die samenwerking wel eens onder druk te staan en juist dan komt het erop aan om te blijven samenwerken. Het is goed om dan weer stil te staan bij de onderlinge overeenkomsten en soms lijken die veranderd, maar dat wil niet zeggen dat samenwerken niet meer kan. Het is juist dan belangrijk om respect te hebben voor elkaar m.b.t. de bestaande en nieuwe standpunten.

Door met elkaar om te gaan binnen de Liefde van Jezus Christus moet het altijd mogelijk zijn om samen doelen te stellen en te bereiken, al zal dat wel de nodige volharding vragen, maar in Jezus Christus hebben we het goede voorbeeld. In gesprek blijven met elkaar, hetzij in officieel verband of zomaar in een vrij uurtje. Het is altijd goed elkaar te ontmoeten en te luisteren naar elkaars standpunten; ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, maar je loopt minder kans op communicatie storingen. Met name de gemiste communicatie is zo vaak oorzaak van onbegrip. Volharding in de Liefde, van beide kanten wel te verstaan, is nodig om blijvend samen op te trekken!

Rob Hoogerhuis
Voorganger Baptistengemeente Borne

26 Januari a.s. Viering van de Eenheid om 10 uur in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Zenderen.