

Samen kerken.....

As



Vorige week woensdag, 18 februari, begon de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Na het Carnaval met al z'n uitbundigheid volgt een tijd van soberheid, inkeer, innerlijk voorbereiden. Vasten voor sommigen. Carnaval en vastentijd hebben van oorsprong alles met elkaar te maken: Carnaval betekent letterlijk: vlees-vaarwel, een voorbereiding om een tijdlang soberder en innerlijk bewuster te leven, met als doel om meer ruimte voor het spirituele en geestelijke te creëren. Meer ruimte voor God en minder voor het vele dat dagelijks onze aandacht trekt en afleidt.

In onze Protestantse gemeente was het nieuw om op Aswoensdag bij elkaar te komen en het begin van de Veertigdagentijd te markeren. Voor Rooms Katholieken is dit een heel bekend gebruik. Aswoensdag ontleent z'n naam aan de as, die in de vorm van een kruisje getekend wordt op het voorhoofd van de gelovigen die de Veertigdagentijd bewust willen beleven. Deze as is het overblijfsel van verbrande palmtakjes, die bij een voorgaande Palmzondag werden uitgereikt. Een jaar lang was het palmtakje achter een crucifix (Christusbeeld) gestoken en daarna werd het weer ingeleverd.

Zoekend naar woorden voor ons avondgebed op Aswoensdag, kwamen de volgende woorden, die ik mocht schrijven en die ik voorlas en nu graag ook met u en jullie als lezers van de Bornse Courant wil delen.

As lijkt dood en as lijkt einde.
Stof tot stof, het is voorbij.
Wat ooit groeide, groende lijkt voorbij.
Niet eindeloos zijn onze dagen,
niet eeuwig zal ons lichaam zijn.
Pijn en moeite kennen onze dagen,
gemis, verdriet, onzekerheid.
Wie heeft het gezien?
Wie zal het kennen?
Wie peilt wie wij ten diepste zijn?
De Eeuwige, die niet voorbij gaat.
De Eeuwige, zo vaak voorbij gegaan.
De Eeuwige, zo vaak voorbij gelopen.
Dat wij zachter lopen en Hèm niet voorbijgaan,
dat wij stiller worden, innerlijk bewust.
Dat wij ons willen laten raken
en willen laten kennen.
En wat voorbij lijkt,
het begint opnieuw.
Want zou de as niet de voedingsbodem kunnen zijn
voor een hernieuwd geloof,
een vernieuwd vertrouwen.

Iedereen wens ik een zinvolle en gezegende tijd op weg naar Pasen.

ds. Johan Meijer.

De Raad van Kerken nodigt u uit voor een Solidariteitsmaaltijd, gehouden in de Stefanshof, op vrijdag 27 februari om 18.00 uur.

Het thema is: 'Open je handen'.

Van harte welkom.