

## Samen kerken.....



### Anno 2014.

In het jaar 2014,  
toen Willem Alexander koning over Nederland was,  
Ank Bijleveld commissaris van de koning in Overijssel,  
Marc Rutte minister president,  
Rob Welten burgemeester van Borne,  
..... In dat jaar 2014 schreef een zekere Johannes een boodschap aan alle kerken  
van Borne, Hertme en Zenderen, en deelde het volgende mee:

Het is over enkele weken kerstmis. Bereidt de Weg des Heren.  
Zorg voor een rechtvaardige samenleving.  
Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  
Houdt rekening met de minima.  
Neem de bejaarden niet alle voorzieningen af,  
en pak ze niet in hun inkomen.  
Zorg voor betaalbare woningen voor iedereen.  
Geef de boeren de ruimte voor hun bedrijven.  
Ontvang de 375 vluchtelingen in Azelo met warmte.  
Schaf de gouden handdrukken af.  
Laat scholen de menselijke maat niet verliezen.  
Kies bestuurders die dienstverlener zijn, geen zakkenvullers.

Zo bracht hij de boodschap over , bereidt de Kerstweg van de Heer.

Namens de Raad van Kerken wens ik allen, over enkele weken,  
een Zalig Kertsfeest.

Ben Dashorst.