

Samen kerken....

Ali

“U spreekt met Ali, maar schrikt u niet, ik ben geen moslim”, zo begon de afgelopen week een telefoongesprek. Iemand uit het Westen van ons land wilde wat informatie doorgeven. Een bijzonder begin, en in onze tijd ook wel begrijpelijk, helaas.

De afgelopen weken stond het nieuws bol van het geweld in Parijs en het geweld in Nigeria. En ongevraagd noemt het journaal ons dat het gaat om moslims die geweld gebruiken. Het gaat om fundamentalisten en om extremisten, en ze zijn moslim. Het journaal vertelt ons niet welke kleur hun schoenen hebben of de kleur van hun hoofdhaar, nee, wij horen dat het om moslims gaat.

Is er dan een link tussen het gebruik van geweld en de islam? Gebruikt de islam meer geweld dan bijvoorbeeld het christendom (heeft gedaan)? Ja, ik weet dat er in het Midden-Oosten van alles gebeurt en ook dat er geweld plaats vindt in naam van Allah. Maar ik weet ook dat de kruistochten hebben plaatsgevonden in naam van God en ik weet ook dat de zogenaamd Christelijke Verenigde Staten geweld gebruiken in bijvoorbeeld Guantanamo Bay en bij de arrestatie van Osama bin Laden. Osama bin Laden heeft geen eerlijk proces gehad, hij is onmiddellijk vermoord.

Gebruik van geweld is waarschijnlijk nooit goed te praten, maar gebruik van geweld kan wel worden gevoed door onrecht. En je kunt je ook afvragen of het recht op de vrijheid van meningsuiting ook daadwerkelijk gebruikt moet worden voor het tekenen van cartoons waarvan je zeker weet dat ze voor sommige mensen zeer kwetsend zijn. De apostel Paulus zei lang geleden: alles is mij geoorloofd maar niet alles is nuttig (1 Corinthe 6:12a, vertaling NBG 1951). Hij denkt dan, volgens mij, niet direct aan de vrijheid van meningsuiting, maar je mag het daar wel op betrekken.

Is er een link tussen het gebruik van geweld en de Islam? Als je deze vraag al met “ja” kunt beantwoorden, dan nog moet het niet nodig zijn dat Ali zegt: “U spreekt met Ali, maar schrikt u niet, ik ben geen moslim”.

Want wij generaliseren toch niet?

ds. Gerco Veening
predikant van de Protestantse Gemeente te Borne